



KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC NHỮNG NGHỊCH LÝ

● GS. VŨ CAO ĐÀM



Dầu xuân mấy ông đồ giàn ngồi với nhau
nhâm nhi ly rượu bàn cái sự đời....

Đầu tiên là ngâm nga bài về để cười
choi về cái sự đời... “Cây cau cây móc/Con
cóc con ba ba/Con gà con chó/Cái đó cái xa”.
Hỏi tại sao lại như thế, thì các cụ đồ giàn phán
rằng... Sự đời gồm những nghịch lý, tỷ như
“Con cóc thì ở trên cạn, nhưng lại xuống nước
để một lũ nòng nọc; Con ba ba thì sống dưới
nước, nhưng lại lên cạn để trứng”; “Còn cái
được gọi tên là ‘đó’ thì dùng đom cá ở tít cánh
đồng xa; trong khi cái được gọi tên là cái “xa”
thì lại dùng kéo sợi ngay bên cạnh mình”.
Ông đồ giàn no hỏi ông đồ giàn kia: Thế thi liên
quan gì đến cái khoa học và giáo dục? Ấy thế
mà liên quan đấy!

HỌC ĐỦ THÚ TRỪ HAI ĐỊNH NGHĨA: “KHOA HỌC” VÀ “CÔNG NGHỆ” LÀ GÌ?

Mấy năm vừa qua, tôi có dịp giảng môn Phương pháp nghiên
cứu khoa học cho sinh viên và các lớp sau đại học ở một số
trường đại học trong nước. Tôi thường mở đầu bài giảng như
thế này:

“Trong những năm học đại học, chắc chắn các bạn đã học
rất nhiều lý thuyết khoa học. Vậy tôi xin các bạn cho một định
nghĩa khoa học là gì?”. Hầu như rất ít sinh viên trả lời được.
Ngay đối với những học viên cao học và nghiên cứu sinh, những
người đang bước chân vào con đường làm khoa học, sẽ là tác
giả của hàng loạt lý thuyết khoa học trong tương lai, khi tôi đặt
ra câu hỏi đó, họ cũng không trả lời được suôn sẻ (!)

Tôi không ngạc nhiên. Họ không trả lời được là đúng, bởi vì
trong các môn học được dạy ở bậc đại học, không có môn học
nào cho họ một định nghĩa trọn vẹn “Khoa học” là gì và “Lý
thuyết khoa học” là gì?

Các bạn có biết điều tôi ngạc nhiên nữa là gì không? Lại là một
câu chuyện hoàn toàn khác. Năm 1943, trong bài học đầu tiên
khi tôi học lớp 1, hồi đó gọi là lớp Đồng Áng, tôi đã được học khái
niệm “Khoa học” là gì.

Đó là bài học cho lớp khai tâm, Bài số 1 trong cuốn sách Quốc
văn Giáo khoa thư Lớp Đồng Áng của các tác giả Trần Trọng
Kim, Nguyễn Văn Ngọc và một số người khác. Tôi nhớ mang
máng là có bài dạy cho lớp khai tâm biết khái niệm “Khoa học”
là gì. Tôi đang định vào Thư viện Quốc gia để tìm, thì may mắn
saو, tôi bắt gặp cuốn sách ở ngoài hiệu sách. Cuốn sách do
Nhà xuất bản Thanh Niên in lại. Đây là bộ sách được Nhà Học
chính Đông Pháp DIRIF (Direction de l'Instruction de l'Indochine

Française) phê duyệt làm sách giáo khoa từ đầu thế kỷ 20. Bài đầu tiên của Lớp Đồng Áu, tức lớp Khai tâm là Bài số 1 trong sách Quốc văn Giáo khoa thư. Đó là bài “Tôi đi học”1:

“Năm nay tôi lên bảy tuổi. Tôi không chơi đùa lêu lổng như mấy năm còn bé. Tôi đi học. Tôi học đọc, học viết, học tính, học vẽ và nhiều khoa học khác nữa.”

Khái niệm “khoa học” được in nghiêng, có phần giải thích: “Khoa học: ở đây có nghĩa là môn học, như luân lý, toán, địa lý, sử, v.v...”. Tôi ngạc nhiên về sự giải thích của học giả Trần Trọng Kim thời đó. Bởi vì khái niệm khoa học những năm đầu thế kỷ 20 còn tương đối sơ sài. Tôi thử tìm kiếm trong cuốn Từ điển Larousse xuất bản từ đầu thế kỷ 20 xem thời đó người ta đã định nghĩa khoa học

nhu thế nào. Thi ra thời đó, khái niệm này thực sự là còn hết sức giản đơn. Tôi tìm được hai định nghĩa: “Connaissance exacte et raisonnée de certaines choses déterminées”, nghĩa là “Tri thức chính xác và duy lý về một số sự vật xác định”, và “Tout ensemble de connaissances fondée sur l'étude”, nghĩa là “Toàn bộ tập hợp kiến thức được thiết lập trên cơ sở nghiên cứu”.



Điều tôi rất đỗi ngạc nhiên là thời đó khoa học chưa phát triển, thế mà các nhà trí thức đương thời đã đi trước cả chúng ta, đi trước một thế kỷ, đã viết sách dạy cho học sinh lớp 1 định nghĩa giản dị mà chuẩn xác về khái niệm "khoa học". Điều đáng buồn là một thế kỷ đã qua từ ngày bộ sách Quốc văn Giáo khoa thư chính thức được phê duyệt để dạy trong các trường tiểu học, thế mà không

ở một chương trình đại học nào ngày nay dạy cho sinh viên của ta khái niệm "khoa học" một cách trọn vẹn.

Gắn với khái niệm "Khoa học" còn có khái niệm "Công nghệ". Nhiều người cứ giải thích rằng khái niệm "Công nghệ" là mới. Ấy vậy mà trong sách Quốc văn Giáo khoa thư lớp Dự bị (giống như lớp 2 ngày nay) của Trần Trọng Kim từ thập niên đầu thế kỷ 20 cũng đã có cả một bài riêng dạy cho những học trò đang còn ở tuổi rất non nớt thế nào là "Công nghệ". Trần Trọng Kim diễn giảng như sau: "Công nghệ là những nghề đòi hỏi sự đóng góp của bàn tay thợ". Khi nói về đặc điểm của công nghệ, ông viết: "Nhưng xưa nay, các công nghệ của ta có cái thói lả, là nhiều nơi có nghề gì riêng, thì cố giữ, không cho nghề ấy lọt ra ngoài. Mỗi nghề lại thờ một ông thánh sư, là người sáng lập ra nghề ấy". Thị ra thời đó Trần Trọng Kim đã khéo léo dạy cho lớp học sinh nhỏ tuổi biết thế nào là bí quyết công nghệ (know-how) và quyền sở hữu đối với các bí quyết công nghệ, mặc dù hình như ông nhìn quyền sở hữu này không mấy thiện cảm.

Ngày nay, tri thức về bản thân cái gọi là "khoa học" và "công nghệ" đã phát triển quá xa so với những hiểu biết thời học giả Trần Trọng Kim. Cả một hệ thống lý thuyết đồ sộ về "khoa học" và "công nghệ", "phương pháp luận khoa học", "lý thuyết đổi mới công nghệ", "những khía cạnh xã hội của khoa học và công nghệ", "lý thuyết phát triển khoa học và công nghệ" đã được phát triển chưa từng thấy. Vậy mà, trong khi sinh viên của chúng ta được học hàng trăm bộ môn khoa học và công nghệ khác nhau, họ lại không được có một hiểu biết sơ khai: "Khoa học là gì?" cũng như "Công nghệ là gì?", hon nữa, khoa học và công nghệ có mối quan hệ tương tác nào với sự phát triển kinh tế và xã hội.

LÝ THUYẾT LÀ GÌ?

Từ khi học trung học, học sinh của chúng ta đã bắt đầu làm quen với vô số các thứ lý thuyết. Lên học đại học sinh viên càng được học nhiều lý thuyết hơn nữa. Vậy mà khi hỏi "Lý thuyết là gì?" thi hầu như sinh viên của chúng ta, kể

cả những học viên sau đại học đều tỏ ra ngỡ ngàng, rằng tại sao họ lại không được học những khái niệm như thế.

Câu hỏi của tôi hoàn toàn bất ngờ đối với sinh viên cũng như nhiều học viên sau đại học. Quả thật, nếu xem kỹ lại chương trình ở bậc đại học, trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên được học khoảng 50 - 60 bộ môn khoa học và hàng trăm thứ lý thuyết khác nhau, nhưng điều kỳ lạ là, họ không được học một môn nào cung cấp cho họ một định nghĩa trọn vẹn "Lý thuyết là gì?"

Một điều đáng ngạc nhiên là rất nhiều bạn đã đưa ra hai định nghĩa khác nhau về "Lý thuyết" và "Lý luận". Thật là hay. Thực ra, lý thuyết và lý luận không phải là hai khái niệm, mà là hai cách dịch sang tiếng Việt của một từ tiếng nước ngoài, chẳng hạn, tiếng Anh là "Theory". Trong Anh - Hán Đại Từ điển của Trịnh Dị Lý, "Theory" được dịch sang tiếng Hán là "Lý luận"; "Học lý"; "Luận thuyết", "Học thuyết".

Nhiều bạn nghiên cứu sinh không thật sự hiểu rõ, đáng ra trong công việc của họ có một bộ phận rất quan trọng là xây dựng các lý thuyết. Có những người đã viết nên một số cơ sở lý thuyết, nhưng khi trao đổi với họ "lý thuyết là gì", thì thực sự họ cũng không cắt nghĩa được ngọn ngành, và lý thuyết gồm những bộ phận hợp thành nào, và việc xây dựng các bộ phận đó cần phải đi theo một lô trình như thế nào. Như vậy có thể nói là họ làm lý thuyết dựa trên cảm tính, nếu không nói quá rằng, họ làm ra lý thuyết một cách mờ măm, thiếu hẳn những "cơ sở lý thuyết" của việc làm ra "lý thuyết", như thể các nghệ nhân chơi đàn mà không cắt nghĩa được cơ sở lý thuyết của nó. Giá như các nhà sáng tạo lý thuyết tương lai được học những cơ sở lý thuyết của lý thuyết, thì sẽ giảm đi được biết bao nhiêu những nỗ lực sai lệch về phương pháp, định hướng, và có phải là sản phẩm của họ sẽ chuẩn xác, khách quan hon bao nhiêu không!

